

Vergeten

Vergeten in het donker, bij een oorlog.

50 jaar later weet niemand meer van je bestaan.

Is dat het lot, wat je aan bent gegaan?

Je hebt hoop, dat je overleefd.

Je huilt veel, maar het helpt niet.

Je hoopt, dat niemand je vindt of ziet.

Iedereen denkt, waarom en iedereen wil dat het stopt.

Niemand wil verliezen, iedereen wil winnen.

Maar wie zorgt dat ze verliezen en het einde gaat beginnen?

Aan het einde van de oorlog lig je dood in je graf.

Zonder naam of steen, niemand kent je meer.

Hopelijk gebeurt dit niet nog een keer.

We leven in vrede

Bombardementen in de straat.

Niemand die meer naar buiten gaat.

Elektriciteit doet het niet meer.

En er hangt een gespannen sfeer.

Gelukkig is de tweede wereld oorlog voorbij.

In Nederland leven we gelukkig vrij.

Maar op 4 mei zijn wij 2 minuten stil.

En iedereen mag geloven wat hij of zij wil.

Op 5 mei vieren wij de vrijheid.

We leven nu in ons land in een goede tijd.

Oorlog, moeten we dat willen?

Joods: Niets te willen, niks mogen doen
Eigen mening die bestond niet toen

Niet naar de bioscoop, het park, een eigen straat
Meer dan de helft dat je kreeg was haat

Medelijden dat kreeg je niet
Niemand die omkijkt, of je ziet

Een Davidster op jouw jasje
Hele dag verstoppen achter het kastje

Word je gezien, dan word je vervoerd met de trein
Het enige dat je voelt is angst en pijn

Aangekomen in het kamp
Een enorme ramp

Een naam had je niet
Een nummer is waar iemand je aan herkent en ziet
Zoveel pijn en verdriet

De wereld is nog steeds in oorlog
Met respect moet vrede kunnen toch?

Vrede

Hitler waarom deed je ons dit aan?
Je kon toch wel een stuk land afstaan?
In kampen zetten is niet normaal
Het is maar een geloof
Je kunt toch laten geloven zonder haat
Of moet je steeds iets kapot maken met een granaat?
Hoe zou een wereld eruit zien zonder oorlog?
Iedereen geeft respect
Iedereen mag zijn wie hij wil zijn
Je hebt een eigen mening
Als iedereen dit deed
Zou er dan eindelijk vrede zijn?